

Stenen hebben hun verhaal

Stenen dragen een symboliek in zich. Materiaal, vorm en kleur kunnen betekenis voor ons hebben. Een steen is gevormd door de tijd, de omstandigheden en het gebruik. Veel stenen hebben al een hele reis door de tijd en het landschap afgelegd. Stenen zijn er in alle soorten en maten. Stenen kunnen helpen om los te komen van gedachten en woorden en op een andere manier je verhaal vertellen. Je kunt ook zelf stenen vormen van klei.

wij zijn een
**GROENE
KERK**

Nodig:

- stenen of klei
- verf
- potloden of stiften o.i.d.

Kies een van de volgende manieren om er mee in gesprek te gaan.

a. Wat is mijn verhaal:

Zoek van tevoren stenen uit. Leg ze neer zodat de aanwezigen eruit kunnen kiezen. Wat zegt die steen over je zorg voor de schepping?

b. Stenen leggen:

Je kunt ook stenen uitzoeken die ongeveer een gelijke grootte of afmeting hebben. Laat ieder er een of meer beschilderen vanuit de vraag: wat is voor jou de schepping? Neem daarvoor de tijd. Leg dan de stenen bij elkaar: op een pad of in een cirkel. Praat erover na.

c. Vertelstenen:

Laat de aanwezigen op stenen (evt. van klei) afbeeldingen tekenen die met de actualiteit van de schepping te maken hebben. Voedsel, water, insecten, gewassen, bloemen en bomen, mensen, wind, zon etc. Leg ze willekeurig neer op de tafel. Laat ieder een of meer stenen rapen en vertellen wat hun raakt.